

GRENZELOOS GRENZELOOS
GRENZELOOS GRENZELOOS GRENZELOOS
GRENZELOOS GRENZELOOS GRENZELOOS
GRENZELOOS

Wat is GRENZELOOS?

Met GRENZELOOS biedt Kompas een ontmoetingsplek voor vrouwen van alle culturen die in de Bommelerwaard wonen. Op dit moment nemen veertig vrouwen uit vier en twintig verschillende landen deel aan Grenzeloos.

Wat doen wij bij GRENZELOOS?

Wij komen elke donderdagmiddag bij elkaar tussen 13.00 en 15.00 uur. Samen hebben we veel kennis en vaardigheden en kunnen we van elkaar leren.

Denk aan:

Beter Nederlands praten

Fotoshoppen

Zuid-Amerikaanse of Afrikaanse dansen

Handwerken

Bloemenschikken

Schilderen

Koken

Maar wij doen nog meer:

Over interessante onderwerpen praten

Elkaar leren kennen, lachen, kletsen, elkaar helpen....

Over onze landen en gewoontes praten, feesten, samen op stap.....

Dus:

Wij zijn grenzeloze vrouwen die samen grenzeloos plezier hebben en veel van elkaar leren. Heb je belangstelling? Je kunt altijd binnenlopen op donderdagmiddag. Behalve in de schoolvakanties.

Voor meer informatie:

Maite tel. 06-43505485 of e-mail: maite.otaegui@gmail.com

Kom jij ook?

Kom jij ook?

Kom jij ook?

www.kompasbommelerwaard.nl – info@kompasbommelerwaard.nl